



DE **VERBIEST**ROUTE

24 / 44 km

een permanent bewegwijzerde fietsroute



DE VERBIESTROUTE

24 / 44 km

De start van de Verbiestroutte vind je op de Markt van Pittem. Deze 44 km bewegwijzerde fietsroute loopt hoofdzakelijk over het grondgebied Pittem en deels over de grondgebieden Meulebeke, Ardoorie, Wingene en Tiel.

Vind je 44 km net iets te veel? Dan kan je ook een korter traject van 24 km fietsen. Volg hiervoor de signalisatie 'korte lus'. Je kan kiezen tussen de bovenste lus, die je richting Egem leidt, en de onderste lus die langs Meulebeke en Ardoorie loopt. Beide lussen zijn 24 km.



Het uitgangspunt van de route vormt het bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest. De Verbiestroute serveert je een traject langs rustige, landelijke, verharde wegen. Je kan er de mooiste plekjes bewonderen en prachtige vergezichten waarnemen.

Verder zet de Verbiestroute een aantal bezienswaardigheden en gebeurtenissen in de kijker. Die bezienswaardigheden staan aangeduid op de kaart (1-10).

1

Experience Center Ferdinand Verbiest

Toeristisch infopunt



Ter nagedachtenis van pater Ferdinand Verbiest (Chinese naam: Nán Huáirén, Pittem, 9 oktober 1623 - Peking, 28 januari 1688) creëerden we in 2010 het 'bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest'. In 2023 kreeg het bezoekerscentrum een heropfrissing met de steun van Toerisme Vlaanderen. Het bezoekerscentrum wordt vanaf dan omgedoopt naar een 'Experience Center'.

Ferdinand Verbiest was een missionaris, astronoom, ingenieur en diplomaat. Hij studeerde in Leuven en Mechelen en trok daarna naar Rome en Sevilla om theologie te studeren. In 1641 trad hij in de Jezuïetenorde en reisde als missionaris naar China. Daar bouwde hij aan de uitrusting voor het Oude observatorium in Peking, dat je nu nog steeds kan bewonderen. De huidige instrumenten stammen overwegend uit zijn tijd. Ferdinand Verbiest was mee verantwoordelijk voor de wijziging van de Chinese kalender, die gebaseerd was op zijn sterrenkundige waarnemingen.

Wist je dat deze Pittemnaar de stoomauto bouwde en de thermometer uitvond? In het Experience Center kom je nog meer te weten over het levensverhaal van Ferdinand Verbiest en zijn reizen naar China. Zeker een bezoekje waard, dus.

Vrij bezoek:

Maandag, woensdag en vrijdag:

van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u.

Dinsdag: van 13.30u tot 19.00u. Donderdag: van 13.30u tot 17.00u.

Groepsbezoek mits reservering bij

de dienst toerisme 051 46 03 51 • toerisme@pittem.be.

2

Standbeeld Ferdinand Verbiest

Dit bronzen beeld stelt Ferdinand Verbiest voor als Chinees mandarijn (ambtenaar in het Chinese keizerrijk), rustend op een sierlijke stoel. Hij steunt zijn hoofd op zijn rechterhand en wijst met zijn linkerhand naar de hemelglobe. Naast hem liggen een kruisbeeld en enkele boeken.

In 1910 werd een Verbiestcomité gesticht dat een standbeeld voor Ferdinand Verbiest wilde oprichten. Beeldhouwer en graaf Jacques de Lalaing kreeg de opdracht om het monument te maken. In juli 1913 was het standbeeld af en een maand later, op 10 augustus 1913, werd het ingewijd. Het Verbiestcomité droeg het standbeeld daarna over aan de gemeente.



Tijdens de Wereldoorlogen I en II werd het monument verborgen om het te beschermen tegen de 'brons honger' van de Duitse bezetter. Op zondag 26 mei 1940 raakte het standbeeld licht beschadigd door bomscherven. Die sloegen een twaalftal gaten in het brons. Ook het arduinen voetstuk raakte toen beschadigd. In 1988 liet het gemeentebestuur het standbeeld restaureren door de klokkengieterij Sergeys in Leuven-Glabbeek.

3

Onze-Lieve-Vrouwkerk

Naast het bronzen standbeeld van Ferdinand Verbiest, vind je de Onze-Lieve-Vrouwkerk. De kerk is gekenmerkt door een achthoekige romaanse toren. Rondom de kerk kan je de verschillende Godelievekapelletjes bezichtigen. Deze werden volledig gerestaureerd in 2014 en getuigen van de Godelievedevotie die ontstond in 1676.

Wat verder op de route kom je in de Gentsemeersweg. Geniet van dit verborgen stukje natuur, vooraleer je de kuitenbijter 'Pittem Berg' op fietst.

4

Panorama en omgeving Pittem Berg

De top van Pittem Berg ligt op 42 m boven de zeespiegel. Bij helder weer heb je hier een prachtig uitzicht over de streek. Met een picknickzone wil het gemeentebestuur van Pittem jou als recreatieve fietser verleiden om op deze mooie plek even te verpozen en te genieten van de omgeving.



Na enkele kilometers fiets je doorheen de Manegemstraat. De rechterkant van de straat is grondgebied Pittem, aan de linkerkant ligt Meulebeke. Vervolgens bereik je het Provinciaal Domein van Ardoois.

5

Ingang en dreef Provinciaal Domein 't Veld in Ardoorie

Met 44 hectare ongerept bosgebied is het provinciedomein 't Veld werkelijk een oase van rust en natuorgenot. Dit paradijs voor wandelaars is vrij toegankelijk. In Provinciedomein 't Veld vind je kronkelende wandelpaadjes en drie grote vijvers. In twee van de vijvers is hengelen toegestaan met een geldige vergunning. De derde vijver en omgeving worden als natuureservaat beheerd. Leuk om te weten: de vroegere kasteelvijver wordt in de volksmond "t Zeetje" genoemd.

Even verderop langs de Brugsesteenweg 157 vind je de artisanale brouwerij Maenhout.



6

Brouwerij Maenhout

Brouwers Thijs en Birgit koesteren Ferdinand Verbiest. De bieren uit de Ferre-lijn ontlene dan ook hun naam aan de beroemde Pittemnaar. Met deze biertjes willen ze de mensen in contact brengen met het inspirerende verhaal van Verbiest en zijn prominente rol in de geschiedenis van China. In het gezellige proeflokaal kan je in een ongedwongen sfeer kennismaken met het gevarieerde assortiment ambachtelijke en smaakvolle bieren.

De proefzaal is open elke eerste zaterdag van de maand van 14.00 tot 18.30 uur. Een rondleiding of degustatie is enkel mogelijk op afspraak voor groepen vanaf 10 personen. Meer informatie vind je op www.brouwerijmaenhout.be

Je fietst verder doorheen de kronkelende Egemsebinnenweg waar volledige rust en stilte heerst. Ter hoogte van huisnummer 36 werd in het jaar 1968 de stilte plotseling doorbroken. Een Canadese straaljager sleurde met de vleugel een gedeelte van het dak en de zijmuur van de woning mee.

7

Vliegtuigcrash Egemsebinnenweg

Donderdag 18 januari 1968 om 10.25 uur: een Canadese militaire straaljager, type F 104 Starfighter, voerde samen met twee andere vliegtuigen oefenvluchten uit boven de streek. Door een defect had het toestel hoogte verloren en vloog het door het dak van de woning op nummer 36. De wrakstukken lagen over één kilometer verspreid. De motor belandde dwars door het raam van een woning in de Kolonel Naessensstraat. De piloot wierp nog een remparachute uit, maar enkele ogenblikken later stortte het vliegtuig neer en de piloot was op slag dood. De eigenaars van de woning kwamen er met de schrik vanaf. De eigenaar van de woning in de Kolonel Naessensstraat raakte lichtgewond.

*De fietsroute
begeeft zich richting
Wingene.
Je komt voorbij het
gezellige dorpsplein
van Egem,
deelgemeente van
Pittem.*



In de Vliegveldweg is een stopplaats voorzien aan de gigantisch hoge zendmast. Op deze picknickplaats kan je even op adem komen.

8

Zendmast

In het noorden van Egem werd in 1973 een metalen zendmast opgericht langs de Vliegveldweg. De mast is in totaal maar liefst 305 meter hoog (ter vergelijking: de Eiffeltoren in Parijs is 317 meter hoog). De TV-antenne (buis bovenop de constructie) meet 20 meter en daar bovenop staat nog een DAB antenne (DAB = digitale radio) van 6 meter. De zendmast, het gebouw en alle technische infrastructuur werden door de VRT verkocht aan Norkring België NV, net zoals alle andere zendstations en zendmasten van heel Vlaanderen. De zendmast is nog steeds in gebruik voor een aantal radio-uitzendingen.

Op het kruispunt van de Damstraat en de Vijfpachtgoenstraat pronkt de opvallende Turkeijenkapel (in de volksmond 'Damkapel'). Van zodra je rechts afslaat, verlaat je het charmante Pittem en fiets je doorheen de straten van de stad Tielt.





9 Turkeijenkapel

Het witte kapelletje op de wegsplitsing van de Damstraat en Vijfpachtgoenstraat is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw (van Lourdes). Het werd vermoedelijk in het begin van de 19de eeuw gebouwd met de bedoeling de ziektes die toen de omgeving troffen te weren. In 2004 werd de kapel gerestaureerd. In 2005 werd het opnieuw ingezegend onder de historische naam 'Turkeijenkapel', verwijzend naar de 19de-eeuwse wijkbenaming 'Turkyen-hoek'.

Bron: inventaris onroerend erfgoed van de Vlaamse Overheid.

De terugweg brengt je langs rustige, landelijke wegen opnieuw naar Pittem. Als laatste bezienswaardigheid schotelen we je 'De Plaatsmolen' voor.

10 De Plaatsmolen

De Plaatsmolen of Molen Goethals staat in de onmiddellijke omgeving van de sportsite van Pittem. De stenen molen werd in 1910 opgetrokken en in 1949 buiten gebruik gesteld. In 1973 werd het gemeentebestuur eigenaar van de molen. De Plaatsmolen was de laatste van de Pittemse werkende molens en is sinds 1985 beschermd als monument. Na de heropbouw van de romp in 2013 zet de restauratie zich verder met de bedoeling om de molen in het najaar van 2025 maalvaardig open te stellen voor het publiek. De voormalige aardappelkelder bouwde het gemeentebestuur met het advies van Natuurpunt en Stadlandschap West-Vlaamse hart om tot een vleermuizenkelder.



*Nog enkele pedaalslagen en de finish is bereikt.
Moe van al dat rondfietsen? Nagenieten kan in
de gezellige kroegen op of rond de markt van
Pittem.*

Colofon:

Dienst communicatie Gemeentehuis • Markt 1 • 8740 Pittem

051 46 03 63 • communicatie@pittem.be

Foto's copyright Westtoer • Ontwerp & druk: Illustration Pittem

DE VERBIESTROUTE 24 / 44 km

Een permanent bewegwijzerde fietsroute

Startplaats

Gemeentehuis Pittem • Markt 1, 8740 Pittem

Parking: ja (gratis) • Drankgelegenheid in de buurt: ja

Fietsverhuur- en herstel *(met op de kaart aangeduid):*

Adventure Bikes • www.adventurebikes.be

Fietsen De Grande • www.fietsendegrande.be

Sport Lieven • www.sportlieven.be

Picknickplaatsen *(met op de kaart aangeduid):*

Pittem: startpunt gemeentehuis, site Eikeldreef, Gentsemeersweg,

Bergstraat (Pittem Berg), Koolskampstraat (WZC Sint-Remigius)

Egem: Vliegveldweg (zendmast), Molenakker (speelplein),

Sint-Germanusstraat (achterkant kerk)

Gedragsregels:

Blijf op de bewegwijzerde wegen en rij veilig. Hou je aan de verkeersregels. Respecteer de natuur en de omgeving: laat geen afval achter, breng geen beschadigingen aan, wees niet luidruchtig. Wees sportief en respecteer de andere wandelaars en fietsers.

Voor meer informatie of bij eventuele problemen

(bijvoorbeeld verdwenen signalisatie),

kan je de sportdienst contacteren:

051 46 03 80 • sportdienst@pittem.be

We wensen je
veel fietsgenot!


Pittem
BUITEN-GEWOON